



Δημήτρης Βλαστός: Εθελοντισμός και κοινωνία πολιτών

Βλέπαμε την περασμένη Παρασκευή πώς η ημερίδα για τον Εθελοντισμό, που οργάνωσε το BGS, παρουσίασε βασικά μεγέθη τα οποία επιτρέπουν μian αποτίμηση της σημασίας που προσλαμβάνει το εθελοντικό κίνημα σήμερα - υπό τις συνθήκες κρίσης.

Από: [Παπαγιαννίδης Αντώνης Δ.](#)

Κατηγορία: [Economia Blog](#)

15-02-2016

Βλέπαμε την περασμένη Παρασκευή πώς η ημερίδα για τον Εθελοντισμό, που οργάνωσε το BGS, παρουσίασε βασικά μεγέθη τα οποία επιτρέπουν μian αποτίμηση της σημασίας που προσλαμβάνει το εθελοντικό κίνημα σήμερα - υπό τις συνθήκες κρίσης.

Πλούσια στοιχεία έφερε στην συζήτηση η εισήγηση του Δημήτρη Βλαστού, του Ιδρύματος Μποδοσάκη (το οποίο, πέρα από την πολυετή δραστηριότητά του, έχει τα τελευταία χρόνια παίξει αναντικατάστατο ρόλο με το Πρόγραμμα για την ενδυνάμωση των ΜΚΟ: όταν κάποτε ολοκληρωθεί η απόπειρα ξεδιαλέγματος του χώρου των ΜΚΟ, θα έχει γίνει ένα βασικό βήμα στην κατεύθυνση της εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης). Θα διακινδυνεύσουμε να πούμε ότι η κυριότερη συνεισφορά της εισήγησης αυτής ήταν να συνδέσει τον εθελοντισμό με την ανάπτυξη της κοινωνίας πολιτών (και ως εκ τούτου με το επίπεδο δημοκρατίας των χωρών...).

Επίσης, με την επισήμανση ότι "ο εθελοντισμός μπαίνει στην agenda της πολιτικής και χρησιμοποιείται από τις κυβερνήσεις σαν πρωταρχικό μέσον για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού αλλά επίσης για την παραγωγή υψηλού επιπέδου και σχετικά χαμηλού κόστους δημοσίων υπηρεσιών".

Παίρνοντας με άλλη βάση την σκυτάλη από τον Κ. Ραουνά του BGS, ο Δ. Βλαστός έφερε κι αυτός στοιχεία για την οικονομική διάσταση του εθελοντισμού. Σύμφωνα μ' αυτά:

Στις ΗΠΑ μεταξύ Σεπτεμβρίου '13 και Σεπτεμβρίου '14, 63 εκ. Αμερικανοί δούλεψαν εθελοντικά για να προσφέρουν υπηρεσίες στην περιοχή τους και την κοινότητά τους τουλάχιστον μία φορά. Παρήχθησαν περίπου 7,9 δις ώρες εθελοντικής υπηρεσίας που, σε δολαριακή αξία, εκτιμώνται πάνω από \$180 δις (η μέση αξία μιας εθελοντικής ώρας το 2014 στις ΗΠΑ ήταν \$23,07).

Στοιχεία του Volunteering England δείχνουν ότι σχεδόν σταθερά το 40% του πληθυσμού της Αγγλίας και της Ουαλίας κινητοποιείται εθελοντικά μέσω κάποιας οργάνωσης τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε πάνω από 20 εκατ. άτομα. Η οικονομική αποτίμηση της εθελοντικής αυτής προσφοράς φτάνει τις £ 22,5 δις. Και, για να πάμε την προσέγγιση ακόμη ευρύτερα, προκύπτει ότι η συμβολή του εθελοντισμού στον Καναδά (8,3 %), το Ισραήλ (7,5 %), τις ΗΠΑ (7 %), το Βέλγιο (6 %), τη Νέα Ζηλανδία (5,5 %), την Ιαπωνία ξεπερνάει το 5% και στις περισσότερες απ' αυτές τις χώρες ο εθελοντισμός συμβάλλει στο ΑΕΠ όσο ο κατασκευαστικός και ο τραπεζικός χώρος μαζί.

Όπως παραδοσιακά λέει και ο Στέφανος Μάνος, ένα φαινόμενο που δεν έχει μετρήσει, αυτό το φαινόμενο δεν το γνωρίζεις! Μετά απ' αυτές τις προσεγγίσεις, κάποια ουσιαστικοποίηση της γνώσης σίγουρα προχωράει όσον αφορά τον εθελοντισμό στις μέρες μας. Πηγαίνοντας στις μεγάλες χώρες, απ' όπου προχώρησε η ενσωμάτωση του εθελοντισμού στην κυρίως agenda της πολιτικής, ο Δημήτρης Βλαστός έδωσε δυο καθοριστικές πληροφορίες, ή μάλλον υπομνήσεις:

Το 2006 ο Tony Blair δημιουργεί ένα νέο Υπουργείο (Cabinet Office Social Exclusion Task Force) και περιέλαβε στο πρόγραμμά του την ανάγκη να αυξηθεί σε κάθε επίπεδο ο εθελοντισμός ανεξαρτήτως ηλικίας και προέλευσης. Το πρόγραμμα Blair καθόριζε συγκεκριμένους στόχους στην αύξηση του εθελοντισμού και προέβλεπε ενεργότερη στήριξη για τις κατηγορίες που κινδύνευαν με αποκλεισμό, όπως ανθρώπους χωρίς εφόδια και προσόντα, εγχρώμους, μειονοτικές κοινότητες, ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, χρονίως πάσχοντες, κ.λπ.

Το 2010 στις Ηνωμένες Πολιτείες η Κυβέρνηση του Προέδρου Obama δημιούργησε ένα νέο Ομοσπονδιακό Γραφείο ονόματι «White House Office of Social Innovation and Civic Participation». Σκοπός του, η προαγωγή δημιουργικών και αποτελεσματικών τρόπων αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων. Ο Λευκός Οίκος αναζητάει μέσω του νέου γραφείου νέες ιδέες και νέους τρόπους κοινωνικής παρέμβασης, αλλά κυρίως αναζητάει να ενισχύσει NGOs που ασχολούνται με έργα που έχουν αντίκτυπο και αποτελεσματικότητα.

Βλέπουμε, συνεπώς, μian εντελώς "κεντρική" εγκατάσταση του εθελοντισμού στην δημόσια δράση. Όμως, θα συνεχίσουμε αύριο πιο κοντά στα δικά μας.

